

Welkom bij Collectief Kapitaal

Ontmoetingsavond Utrecht



Ongelijkheid verandert niet door stilstand. Iedereen verdient bestaanszekerheid.

Onvoorwaardelijk.

Daarom komen wij in actie, doe je mee?



Ontmoetingsavond Rotterdam



Stadsberaad Amsterdam



Shift Talks - Den Bosch

Collectief Kapitaal is:

Een zoektocht naar een nieuwe manier van denken, doen, voelen en handelen.

Een pleidooi voor een gelijkwaardige verdeling van geld, middelen en macht.

Een onderzoek naar het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen.

Een beweging van mensen die zich inzetten voor bestaanszekerheid.

Een overtuiging dat iedereen groot mag dromen.

Een mogelijkheid om het verschil te maken en ongelijkheid te bestrijden.

Een reis van veroorzakers van verandering.



Hoe het begon

Wat is de waarde van solidariteit?

Met die vraag is oprichter Denise Harleman in 2020 gestart met Collectief Kapitaal. Er volgde een verkenning naar de betekenis van solidariteit. Samen met 100 mensen is een actie ontworpen, die volgens de deelnemers recht deed aan het begrip en de reikwijdte van het woord. Zo ontstond een praktijk van onderzoeken door het te doen. Als je geld gaat herverdelen door als collectief financiële armslag te creëren voor iemand; hoe verdeel je dat geld? Wie komt in aanmerking, waarom en hoe toets je dat? In het proces ontstonden talloze vervolgvragen, die uiteindelijk hebben geleid tot de parameters van loting, geen controle en geen doelgroep. Al hebben we dat laatste moeten specificeren omwille van wet- en regelgeving. Met ieder stap, handeling en vertaalslag ontstaan nieuwe inzichten, maar onvoorzienigheid en weerstand reizen ook met ons mee.

Waar we staan

Wat is er nodig om een samenleving te creëren waarin iedereen bestaanszeker is?

We hebben met deze vraag iets in gang gezet, waarmee we toornden aan bestaande structuren, machten en verwachtingen. We waren niet op zoek naar een eenduidig antwoord, we wilden een beweging starten: Collectief Kapitaal. Van één mens met een idee, zijn we uitgegroeid tot een burgerbeweging van 4000 leden, vertegenwoordigd in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht. We zijn verenigd in een gezamenlijke zoektocht naar hoe het ook kan, groot denken voorbij bestaande (sociale) denkbepelden.

Wij geloven in de noodzaak van gelijkwaardigheid. Het onderzoek naar de betekenis van solidariteit leidde naar het vraagstuk van vertrouwen. Welke onbekende geef jij geld? Waarom geeft een onbekende aan mij geld? Zonder tegenprestatie, rente of verwachtingen? En zijn we elkaars gelijken als de ene geeft en de ander ontvangt? Dit proces vraagt om moed en vertrouwen. Alle gesprekken en inzichten hebben tot het besef geleid dat liefdevol handelen hieraan ten grondslag ligt. Uit liefde handelen, daarin vinden we elkaar als gelijken. Liefdevol samenleven is de basis voor bestaanszekerheid voor allen.

Wij zijn veroorzakers van verandering, beweeg je mee?



Liefdevol samenleven

Met Collectief Kapitaal bouwen we aan een solidaire gemeenschap. Dat doen we door in actie te komen: in gesprek, in openheid, in verwondering. Vanuit het besef dat er meer mogelijk is, buiten de vaste patronen en systemen van controle. Op weg naar liefdevol samenleven.

Verbeeldingskracht

Het denkraam staat wagenwijd open. Hallo radicale verbeelding. We willen niet het bestaande repareren, maar samen vormgeven aan nieuwe perspectieven.

Acties

Wij zijn gelijkwaardig. Als collectief komen we in beweging. We maken ontwikkelruimte voor verandering. De acties van Collectief Kapitaal verbeelden, bevragen en onderzoeken hoe we voorbij de bestaande (on)mogelijke structuren van ongelijkheid kunnen groeien. Of woekeren zoals wij dat noemen. Dat doen we met grote en klein acties, van het herverdelen van geld in verschillende steden tot een eetproject in Rotterdam.





Ieder mens is anders. Je weet niet wat de ander nodig heeft.

Liefdevol, solidair en gelijkwaardig. Wat nu nog niet is, kunnen we verbeelden. Maar dan moeten we wel collectief in beweging komen.
Doe je mee?

Luisteren om elkaar te horen, niet om te reageren. Dat is soms al een hele prestatie. Daarom zien wij de dialoog bij Collectief Kapitaal ook als onderdeel van de verandering die we wensen. Bijeenkomsten van Collectief Kapitaal zijn als repetities, gedachte- en verbeeldingsoefeningen. Ieder mens is anders. Je weet niet wat de ander nodig heeft. Gesprekken over nieuwe grond, visionaire ideeën, handvatten voor geven en nemen. Vanuit liefde, gelijkwaardigheid en vanuit de overtuiging dat het mogelijk is. Mensen brengen verandering teweeg. In dialoog overtuigingen omwoelen, omkeren, ontleden en wie weet, loslaten om ruimte te maken voor het ongekende.

Collectieve organisatie

Denise Harleman koos bij de start bewust voor het collectief als organisatievorm. Het vormt de basis waarop gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap mogelijk worden, zowel in denken als doen. Alle activiteiten, acties en praktische zaken worden opgepakt door leden uit het collectief in samenwerking met een aantal betaalde freelancers van het redactieteam. Dat is niet altijd eenvoudig. Gelukkig houden we van uitproberen.



Collectief Kapitaal

www.collectiefkapitaal.nl
info@collectiefkapitaal.nl